

## AKTIVITETER

Mens udflugter og foredrag efterhånden blev sat i system af bestyrelsen, kneb det mere med at finde ud af, hvor man kunne afholde dem. Der har været mange forskellige steder i spil. Af den ene eller anden grund er de blevet opgivet igen. Fra 1984 benyttede foreningen foredragssalen på Frederiksberg bibliotek. I og for sig udmærket, men man måtte tage til takke med de dage, hvor der var ledigt, så man havde ikke mulighed for faste intervaller eller et program, folk kendte lang tid i forvejen. Fra 1988 blev foredragene flyttet til mormonkirkens lokaler på Priorvej takket være de kontakter, Anna Margrethe Krogh-Thomsen havde. - Men så blev foreningen igen husvild: kirken skulle ombygges til tempel, og dermed var der lukket af for foredrag. Men kirken har forsøgt at rette op på det: først blev vi tilbudt at låne kirkesalen i Ballerup, og da den blev nedlagt, flyttede vi til de nuværende (2016) lokaler på Nitovej. Her er til gengæld parkeringsproblemer.

Den første bestyrelse havde nok at se til ud over foredrag og forårsudflugter. Bl.a. blev der arrangeret medlemskurser på "*Rolighed*", en kursusejendom i Vedbæk. Kurserne var tværgående, fordi andre historiske foreninger også fik invitation til at deltage. Her ses et par af programmerne

I mellemtiden var Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger blevet stiftet, bl.a. med Otto Bendixen som fødselshjælper. Københavnerforeningen overlod - ikke uden diskussion - de tværgående kurser til den nydannede forening, så de havde disse kurser at tilbyde. De har sidenhen været afholdt i SSF-regi forskellige steder i landet.

Se de 2 bilag fra Roligheden 1979 og 1980.

## ANDRE EKSTRAORDINÆRE INDSATSER

I april 1992 stod foreningen for afholdelse af et landsdækkende slægtsforskertræf. Det var en stor mundfuld, og heldigvis sponsorerede forsikringsselskabet Alm. Brand en del af udgifterne.

Foreningen udarbejdede et "træfkatalog" baseret på indsendte slægtsnavne fra de kommende deltagere. Hensigten var, at deltagerne inden da kunne orientere sig om, hvem der var medforskere i deres slægt. Lokaliteten var Københavns Universitets Festsal, og som et scoop kunne vi præsentere den nytiltrådte rigsarkivar Johan Peter Noack for en forsamling på 330 "kunder" fra hele landet.

Træffet endte heldigvis med overskud, og det betød, at foreningen kastede sig ud i afholdelse af en "slægtsforskerdag" beregnet for de personer, som af den ene eller anden grund ikke var med til de weekendkurser, som SSF havde overtaget - eller måske ville man deltage begge steder. Prisen blev overkommelig, fordi kurset kunne klares uden overnatning. Og den tradition har holdt sig siden.